

## Innehåll

- 1 Jehovas vittnen och religionsmissbruk
- 2 Plymouthbröderna och barnen
- 3 Herre förlåt dem!
- 4 Jag hatar skolan
- 5 Avskaffa dödsstraffet
- 6 Slöjan och våld mot barn

### Ansvarig utgivare:

Sara Ghasemyani  
sara.ghasemyani@spray.se

### Redaktör:

Soleyman Ghasemiani  
soleyman\_ghasemiani@yahoo.com

Adress: Box 69 / 424 22 Angered

- Tel: 070- 444 15 78
- Fax: 08- 590 737 99
- barnenforst@gmail.com
- www.barnenforst.se
- www.childrenfirstinternational.org

## Jehovas vittnen och religionsmissbruk

Hans Iwan Bratt

*- Uteslutning är något som varje medlem fruktar, och det med all rätt. Från den dag du blir utesluten får dina vänner inte längre hälsa på dig om de möter dig på gatan. De ska betrakta dig som död.*

Det skriver Noomii Lappalainen i senaste numret av Humanisten. Artikeln upprör. Hon lämnade Jehovas Vittnen när hon var 14 år. När hon var 15 gick hon till socialtjänsten och berättade hur hon blev behandlad. Men socialen kontaktade föräldrarna och sedan blev allt än värre. Räddningen var att hon fick gå i en vanliga skola, med barn som inte var underkastade sektens regler och förvridna världs-uppfattning.

På nätet beskriver Christer Johansson hur han

lämnade Jehovas Vittnen och därmed nästan helt förlorade kontakten med två av sina barn, sin mor, sina syskon och alla sina tidigare vänner:

*“Jag fann snart att liksom Jehovas vittnens lärosystem och organisation visat sig vara en mänsklig*



*konstruktion, så var också den “heliga” boken Bibeln*



Gå till sidan 2



*det. Just de texter och böcker som jag använt som måttstock för att pröva Jehovas vittnens tro. Jag hade funnit att mycket av det som Vittnena lärde inte alls hade något verkligt stöd i Bibeln. Nu fann jag att mycket av det som Bibeln verkligen innehöll på samma sätt helt uppenbart var människors tankar och ingenting annat. Vad mera var, texterna återspeglade ofta primitiva uppfattningar präglade av forna tiders*



*okunskap och de var färgade av och speglade den världsbild och människosyn som rådde i den miljö där de hade sitt ursprung. En människosyn som inte gick ihop med den människokärlek, tolerans och humanism som jag alltid känt varmt för, t. o. m. som ett Vittne. Knappast 'Guds ord', alltså."*

Jehovas Vittnen är urtypen för en extrem sekt, långtgående isolering av medlemmarna, en ond omvärld, en auktoritära ledning, förtryck av kvinnor

och en detaljregleringen av vardagen. Vittnena är extremt bokstavstroende.

De är övertygade om att Harmageddon är mycket nära.

*"Harmageddon beskrivs som det slutliga kriget mellan Gud och Satan. På Guds sida finns Jesus, änglarna och Jehovas vittnen, på Satans sida hans onda änglar, demonerna, och alla människor som inte är Jehovas vittnen. Kriget finns beskrivet i Uppenbarelseboken 19:17-21. Hela vår civilisation kommer att utplånas av Gud, allting som människor har byggt upp här på jorden. Alla människor utom Jehovas vittnen kommer att dödas. Man tror att det kommer att bli totalt kaos och anarki på jorden, och att Gud också kommer att använda sig av naturkrafterna för att rasera byggnader och döda människor. Man brukar citera ett bibelställe från Jeremia 25:33, där det står: 'De av Jehova slagna kommer på den dagen sannerligen att ligga strödda från den ena ändan av jorden ända till den andra ändan av jorden.' Sedan kommer de överlevande, alltså Jehovas vittnen, att bygga upp en ny värld, som kommer att vara god och fri från ondska." (Hjälpkällan)*

I likhet med den Katolska Kyrkan (Fler katolska sexövergrepp i Sverige) har Jehovas Vittnen sina sexskandaler. Uppdrag granskning redovisade för en tid sedan flera fall av pedofili inom sekten. Dessa brott utfördes av enskilda personer och det kan kanske inte sekten ha ansvar för. Däremot har sekten det fulla ansvaret för att den tystade ned saken i stället för att anmäla brotten till myndigheterna.

Nu har samma sak hänt i England. En ledare inom Vittnena har våldtagit pojkar. Trots det får han fortsätta att knacka dörr.

I Sverige har sekten 22.500 medlemmar. Om 30% av dem är barn så är alltså 7.000 barn i sekten våld. Förmodligen kan flertalet föräldrar betraktas som religionsmissbrukare, dvs "ett överdrivet engagemang som gör att personen själv, andra personer eller egendom kommer till skada och som personen inte kan avstå ifrån." Sådant missbruk kan närmast jämföras med sådant som spelmissbruk eller bruk av droger.

Det måste vara en självklar uppgift för landets socialnämnder att granska dessa barns levnadsbetingelser och göra allt som står i deras makt för att de ska goda förutsättningar att leva ett normalt liv.



# Plymouthbröderna och barnen

Ingrid Rost

I förra numret av Barnen Först hade vi en artikel med rubriken "Stoppa domedagsskolan" skriven av Christer Sturmark och Morgan Johansson. Den berörde Laboraskolan som tillhör den religiösa sekten Plymouthbröderna. Följande artikel i detta nummer ger en mer inblick i vad denna religiösa rörelse är och vad den står för.

Bröderna som de kallar sig själva, har sitt ursprung i 1820-talets Irland. Flera grenar av rörelsen existerar. I Sverige finns endast den *exklusiva* grenen av Plymouth-bröderna och den etablerades på 1870-talet. Det finns medlemmar i Smålandsstenar,

Ljungby, Helsingborg, Göteborg och Stockholm. De samlas till dagliga möten där språket alltid är engelska. Om någon församling är för liten fylls den på av medlemmar från utlandet.

I Sverige beräknades antalet medlemmar till cirka 200 år 1994, numera dubbelt så många. De är verksamma i hela världen och den exklusiva grenen sägs omfatta drygt 40 000 medlemmar.

## Levnadsregler

- Medlemmar får inte bo under samma tak som orena utan måste bo i egna hus. ("Orena" är människor utanför samfundet.)

- All form av förenings-tillhörighet är förbjuden.

- Högre utbildning än grundskola är inte tillåten för flickor. Pojkar kan i undantagsfall få gå praktisk gymnasieutbildning.

- En kvinna får inte stå över en man. (De flesta bröderna driver egna företag.)

- Preventivmedel är förbjudna.

- Radio och tv finns inte i hemmen. Datorer betraktas som djävulens påfund.

- Husdjur är förbjudna eftersom man inte får slösa kärlek på dem i stället för på Gud.

- Medlemmarna ska klä sig och leva enkelt. Allt överskott går till kollekten.

- Tre gånger varje söndag och en gång dagligen under resten av veckan samlas sektmedlemmarna för bön och sång.

- Den som bryter mot reglerna blir socialt utesluten.

- Ett av sektens viktigaste mål: Egna friskolor.

Källa: "Sekternas sekt – de exklusiva Plymouthbröderna" av avhopparen Christer Nilsson. En kvinnlig avhoppare med liknande beskrivning av reglerna intervjuas i boken "Sektter och hemliga sällskap" av Clas Svahn.

## Valet 2006

Aftonbladet har sedan valet 2006 haft ögonen på Plymouthbröderna, som har pumpat in pengar i svensk valrörelse med annonser och direktreklam i brevlådor för att säkra en borgerlig valseger. En företrädare för sekten säger att reklamen finansierats av "brittiska affärsmän" och att det är en fråga om "medmänsklighet". Kristdemokraterna fick erbjudande om stöd från dem men har tackat nej enligt partisekreteraren Urban Svensson.



## Konflikt med facket

I oktober 2006 sattes två företag ägda av Plymouthbröder i blockad av Skog-



och Träfacket. Industriefacket Metall hotade ytterligare ett företag i januari. Skälet var att dessa arbetsgivare vägrade att skriva under kollektivavtal. ”Gå inte i par med

de otroende” säger Paulus i 2 Kor 6:14. Att en tredje part kan komma och lägga sig i hur Bröderna sköter ett avtal, i det här fallet med sina anställda, är inte i överensstämmelse med Bibeln som de ser det. ”Tron på Gud är garanten för

schyssta avtal” säger Rolf Skinner från ett av de blockerade företagen.

Lösningen kom slutligen i januari och innebar att

### Egen friskola

Skolverket vägrade tillstånd för Plymouthbröderna att starta skola. Länsrätten däremot trodde på deras försäkringar om att följa läroplaner och jämställdhetskrav. Så gick det till när *Laboraskolan AB* i Hylte kommun i Halland fick tillstånd att starta hösten 2007.

Bröderna har utifrån rekryterat en utbildad rektor och lovat att anställa behöriga lärare. Därmed kan de starta friskolor för låg- och mellanstadiet, samt en fristående gymnasieskola med industriprogrammet.

börjar i nya Laboraskolan, har det visat sig. Skolans styrelse har inte annonserat efter elever. – ”Vi har i stället fångat upp dem som visat intresse”, säger skolans rektor Kjell Blomster till Hallandsposten.

Förbundet Humanisterna ordnade presskonferens vid skolstarten i augusti. I en demonstration mot Laboraskolan deltog bl a förre folkhälso- och socialtjänstministern Morgan Johansson (s) enligt Sveriges Radio Jönköping.

### Politiker om konfessionella friskolor

Skolminister Jan Björklund (fp) har deklarerat att han vill skärpa lagen så att religiösa sekter med en mer extrem värdegrund inte ska få driva skolor. Han har fått med sig resten av regeringen på att utreda behovet av en lagändring. – Moderaternas skolpolitiska talesman Margareta Pålsson säger apropå Plymouthbrödernas skola: ”Jag blev både förvånad och oroad när Plymouthbröderna fick tillstånd att starta en friskola, och när det då visar sig att de får tillstånd, tycker jag att det finns skäl för oss moderater att ompröva vår inställning.” Marie Granlund, skolpolitisk taleskvinna för socialdemokraterna: ”Sekter ska inte få driva skola.”

Morgan Johansson (s), vid demonstration utanför *L a b o r a s k o l a n*: ”Lagstiftningen har sparat ur när extrema sekter tillåts



företagarna skulle slippa skriva sitt namn under kollektivavtalet, men att de ändå lovade att följa det. Nu finns det ändå ett avtal, säger Skog- och Träfacket. Det är undertecknat av företagens advokat.

[Tydligt menar Bröderna att Gud går att lura med en konstlad avtalskonstruktion.]

Skolverket hade kunnat överklaga men tiger still i den fromma förhoppningen att Bröderna kommer att ändra på allt olämpligt som de är kända för.

Ett av de löften som står i strid med rörelsens tro är att eleverna kommer att få använda datorer. Det är uteslutande ungdomar från Plymouthbröderna som





bedriva skola med statliga medel.”

Waldorfläraren Mats Pertoft och Agnes Sandstedt, tidigare elev i en ”skola med kristen profil”, båda miljöpartister skriver i en debattartikel i Aftonbladet: ”Populism att ropa på förbud. Samhällets insyn behövs”.

Vänsterpartiet vill helt förbjuda de religiösa friskolorna, medan kristdemokraterna inklusive trosrörelsefolket naturligtvis är positivt inställda.

Att dra gränser mellan ”sekt” och ”icke-sekt” låter sig dock inte göras så lätt, har bl a Expressen konstaterat. Pingst- och Betanieförsamlingarna i Karlskrona fick nyligen nej från barn- och ungdomsnämnden till att starta en kristen förskola, vilket Dagen (7/8-07) tycker är orättvist, eftersom dessa båda samfund knappast kan kallas extrema.

Kyrkans Tidning (nr 34-07) är aningslös ifråga om sekt: ”*Det finns inget som säger att barn generellt sett far mer illa i en religiös friskola än i någon annan skola... I Plymouthbröderna finns en tacksam grupp att plocka enkla poäng på.*”

### Kritik

Välformulerad kritik mot beslutet att tillåta friskola för Bröderna har kommit dels från avhoppare, dels genom insändare i pressen och från styrelsemedlemmar i föreningen *Humanisterna*. Deras debattartikel i AB 8/8

är undertecknad av Christer Sturmark, Morgan Johansson och juristen Ia Modin. Några citat ur artikeln:

”Med statens goda minne legitimeras systematiska



mentala övergrepp på barn, finansierade av skattemedel...Sekten Plymouthbröderna är så extrem att den får Livets Ord att framstå som lättmjölks-kristna. Vad tror länsrätten att barnen kommer att få lära sig, när läroplanen går stick i stäv med sektens dogmer?”

Plymouthbröderna anser, fortfarande enligt Humanisterna, att läran om evolutionen är en bluff skapad av Antikrist för att leda människan bort från Gud. - Det är en synd att rösta i allmänna val. - Homosexualitet kommer från djävulen etc.

”När barnen i församlingarna fyller tolv år får de ’välja’: Är du med oss eller mot oss? Det barn som väljer att ifrågasätta sekten utesluts ur gemenskapen och får inte ens äta tillsammans med sin

familj.” \*

Debattörerna kräver att regeringen omgående ska ta initiativ till en lagändring.

**”Låt alla barn gå i en skola som uppmuntrar kritiskt och självständigt tänkande, som präglas av demokratiska värderingar och en vetenskaplig grundsyn.**

**Ge dessa barn en chans att upptäcka världen som den är!”**

\* ”Jesus åt och drack tillsammans med syndare, varför kan ni inte dela måltidsgemenskap ens med andra troende?” frågar Gabriella Mellergårdh i Dagen (2/2-07). Rolf och Peter Skinner svarar: ”Efter uppståndelsen var han endast tillsammans med sina lärjungar och det är det exemplet vi följer... den här personen som är med i Pingstkyrkan...i nästa stund gör hon något som vi inte skulle göra, hon kanske sitter till bords tillsammans med någon otroende.”(!)

Källor utom de som nämnts tidigare: Aftonbladet, Dagen, Expressen, Kyrkans tidning, Nationalencyklopedin, Hallandsposten. ”Sekt och hemliga sällskap” av Clas Svahn. Den nya utkomna boken ”Plymouthbröderna” av teol. dr. Gunnar Hillerdal kan läsas av den som vill veta mer om rörelsen. (Ej läst eller använd som källa här.)





## Herre förlåt dem, ty de vet inte vad de gör!

Staffan Rosander

Denna text är en replik på Mats Gerdau's debattartikel i tidningen Dagen, 25 september 2007

\* "Herre förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.", skulle man vilja säga om Mats Gerdau's artikel.

Varför startas konfessionella ungdomsskolor? Är det för att med kraft undervisa om de värderingar som omfattas av samhället och förs ut till skolorna via skolplanen? Naturligtvis inte. I så fall skulle inte några religiöst färgade skolor vara aktuella; det skulle räcka med att förbättra den vanliga skolan.

Alla som vill starta en friskola måste i sin ansökan ange att de kommer att följa skolplanen, och många gör det säkert, inte bara vid Skolverkets föranmälda inspektioner. Idén med konfessionella skolor är istället de informella värderingar som gruppen bakom skolan har och som genomsyrar hela skoldagen. Vad hjälper det att läroplanen kräver att skolan skall undervisa om t. ex. utvecklingsläran om denna serveras med ett håfullt leende, som alltför klart visar att läraren anser att det han/

hon säger är något påtvingat som man egentligen inte behöver fästa något avseende vid?

Ta t. ex. Laboraskolan, som Gerdau tar upp. Jag uppmanar Gerdau att räkna antalet kvinnliga lärare på Laboraskolan. Jag har inte varit där, men svaret är givet. En kvinna, t. ex. en mogen 60-årig lärare, får, enligt Plymouthbrödernas ideologi, inte stå över en man, t. ex. en 7-årig pojkvasker. Vill vi att värderingar av det slaget skall få spridas i Sverige? Det torde vara ett klart fall av könsdiskriminering, något för DO.

Vidare uppmanar jag Gerdau att kontrollera hur många av eleverna i Laboraskolan som inte tillhör Plymouthbröderna. Noll enligt Hallandsposten. När dessa elever utan "vanliga" skolkamrater sedan efter skoldagens slut kommer hem väntar dem en sluten tillvaro utan radio och teve. Jag frågar: hur många influenser och mycken information om "världen utanför" når dem? Hur stor är valfriheten under sådana förhållanden.

Nej, Mats Gerdau, i religionsfrihetens namn bör inte konfessionella skolor få förekomma!

## Avskaffa dödsstraffet

Den 16 november antog FN:s kommission för mänskliga rättigheter en resolution för avskaffandet av dödsstraff. Resolutionen hade utarbetats av Amnesty och Internationella kommittén mot avrättningar och skrivits under av 80 stater. Detta var ett glädjande beslut och en seger för mänskligheten.

Tyvärr är det mycket kvar att göra. Det finns fortfarande 51 länder som praktiserar denna omänskliga bestraffningsmetod. Kina, Iran, USA och Saudiarabien står i täten för offentliga mord på sina medborgare.

Iran hör till de länder där flickor och pojkar blir straffmyndiga vid 9 respektive 15 år enligt både den offentliga lagen och den islamiska sharia lagen. Till följd av detta har många barn avrättats sedan prästerskapets maktövertagande i Iran 1979.

I skrivande stund väntar tiotalet ungdomar på att avrättas för brott de begått när de var 15 eller 16 år gamla. Detta avskyvärda brott mot mänskligheten måste fördožas kraftfullt och stoppas omedelbart. Mord är brott vem som än begår det.

Vi kräver att den svenska staten agerar starkt och konsekvent mot dessa barbariska mord ofördröjligen.

**Barnen Först  
2007-11-16**



# Jag hatar Skolan

*Levin Ghasemiani*

**Våra barn tillbringar större delen av sitt liv i skolan. Skolan är egentligen på sätt och viss deras arbetsplats. Men hur mycket har dem att säga till om sin arbetsplats och sin arbetssituation. Levin Ghasemiani har skrivit några rader om detta. Det kanske låter hemskt att höra "Jag hatar skolan" men vi kanske behöver höra det för att tänka lite mer på vad är det för skola vi erbjuder våra barn och varför kan barn tycka illa om skolan.**

**BF**

Usch vad jag hatar skolan, särskilt på söndagar när man tänker, nu blir det dags igen för skolan, dags för läxorna, matten, svenskan och engelskan. Jag skulle säga att jag hatar skolan lite mer än alla andra barn, eftersom alla barn kanske tänker på resten av dagen, veckan eller kanske till och med resten av månaden. Men när jag tänker på skolan, tänker jag på 18 år av mitt liv, att vara i en byggnad där man ska lära sig många onödiga saker. Till exempel att räkna liggande med talsorterna var för sig. Jag vet hur man gör nu, men om 20 år kommer jag förmodligen att glömma det eftersom det inte är viktigt.

Man lär sig hundratals olika sätt att multiplicera, addera, dividera, och subtrahera när man egentligen kan klara sig lika bra på ett enda sätt också. Jag tycker att man behöver en lärare eller fröken som ska kunna hålla klassen under kontroll men inte att lära och bestämma vad man ska göra. Jag menar att ett barn borde få välja sina egna ämnen, så om man vill

bli skådespelare i framtiden kan man läsa och studera om teater och att agera. Man är ju faktiskt i skolan för att lära sig, så varför inte lära sig



själv.

Föräldrar låter sina barn ta sina egna beslut vid arton års åldern. Men vid den tiden kanske man har redan flyttat ut ur huset. För att göra ett barn nöjd i skolan ska man låta barnet ha kontroll över sitt liv innan arton års åldern så att man kan testa på att ha kontroll vid ungdomen. Jag menar det är ju självklart att läraren får bestämma mest. Men kanske "fifty – fifty" går bra. Man har elevråd, fast det barnen kräver får dom ju nästan aldrig.

## Slöjan och våld...

sig leva kvar hos sina föräldrar och socialtjänsten anser att det är en möjlighet.

Barnen Först är en internationell organisation. I Sverige har föreningen lokalavdelningar i olika städer. Vi har också en avdelning i Göteborg. Barnen Först: s huvudsakliga arbete är opinionsbildning och på den vägen att kunna ändra attityder till barn och barns rättigheter. Vi försöker självklart påverka politiker och makthavare för att åstadkomma förbättringar i barns situation, instiftandet av barnvänliga lagar och ändringar av befintliga lagar till barnens fördel. Barnen Först har haft olika projekt också. Ett av de projekten är FREEQOM som stödjer flickor utsatta för hedersvåld i traditionella och religiösa miljöer.

För mer information om hur vi ser på barn och religion i allmänhet och barn och slöjan specifikt, hänvisar vi till vår hemsida [www.barnenforst.se](http://www.barnenforst.se) och katalogen "Nej till Barnslöja". Ni kan också beställa böckerna "Gud och snoppen; vad har barn med religion att göra" eller "Slöjan; jämställdhet eller kvinnoförtryck". Böckerna kan man beställa genom bokhandeln eller Hana-förlagets hemsida. Det är mycket billigare om man beställer de direkt från det nämnda förlagets hemsida som är: [www.hana.se](http://www.hana.se).



# Slöjan och våld mot barn

Soleyman Ghasemiani

*Följande text är svaret på ett brev som har skickats till Barnen Först angående vår syn på frågan om slöja på barn i samband med ett misshandels fall.*

**BF**

Tvånget att bära slöja finns som ett religiöst påbud i bakgrunden hos troende muslimska familjer. Men problemet sällan ter sig på det sätt som ni beskriver, alltså en far som misshandlar sin dotter för att hon inte vill bära slöja. Jag menar inte att det inte finns utan att det inte är vanligt. I de flesta fall bär flickor slöjan redan från barnsben, innan de ens fyllt 4 år. Små flickebarn som går på dagis med slöja på huvudet är numera sorglig men vanlig förekomst. Redan i de låga åldrarna brukar flickorna ta på sig slöjan för att de ser att mamma har på sig slöjan. De tycker självklart om sina mammor och de vill av naturliga skäl likna sina mammor. Barn gör som sina

föräldrar för att få deras kärlek och uppmärksamhet vilket är det normala och nödvändiga för att de ska kunna överleva. Slöjan blir på så sätt som en vana och en del av identiteten. De gör slöjan till en del av sig själva. Det är inte något direkt tvång som de ser. De växer upp med föreställningen om gud och hans budskap om rätttroga kvinnor, om rätt klädsel, om att inte tillmötesgå djävulens frestelser och att vara goda muslimska flickor som är reserverade, inte utmärker sig...

Men i de fall där flickorna gör uppror, så kan konsekvenserna bli allvarliga beroende på hur traditionella och religiösa familjerna är. Utstötning ur familjegemenskapen är en sådan.

Man förskjuter flickan och vill inte veta av henne som en familje- eller släktmedlem. Övertalning finns självklart på familjens schema. Våld kan också förekomma både psykisk och fysisk så som ni beskriver i ert fall.

Självklart skall flickan få stöd från samhället för sin rätt att vara som hon är, för sin rätt att klä sig som man vill och rätten över sitt liv och sin kropp. Detta innebär en konfrontation med familjen, föräldrarna eller vårdnadshavarna. Samhället måste göra det klart för vårdnadshavarna att det inte accepterar kränkning av barn och deras rättigheter och att våld är straffbart. Det primära i det här fallet är att försvara flickan rätt och hennes integritet. På det rättsliga planet, skall misshandeln polisanmälas och på det sociala planet skall socialtjänsten utreda flickans behov och föräldrarnas förmåga att tillgodose de behoven hon har och huruvida de kunna erbjuda henne vård, omsorg, kärlek och trygghet i lagens mening.

Man ska givetvis försöka hjälpa föräldrarna att ändra attityd om flickan kan tänka



Gå till sidan 7

## Barnen Först

Barnen Först  
Box 69  
424 22 Angered

Tel: 070- 444 15 78  
Fax: 08- 590 737 99  
barnenforst@gmail.com  
info@barnenforst.se  
www.barnenforst.se

# OBS!

[www.barnenforst.se](http://www.barnenforst.se)

Stöd oss!

Postgiro:  
40 55 55-4

## Children First

Main Office:  
Chair Person, Soraya Shahabi  
CF, BM Box 2592  
London WC1N3XX / England

Tel. 44-798 134 3101  
Fax: 1-413-639- 1602  
childrenfirstinternational@yahoo.ca  
www.childrenfirstinternational.org